



'Kerstbeest', Tanja Ritterbex, 2015.

MAMA's X-MAS CRIB: Welcome to the jingle!

Opening: donderdag 24 december 2015, 16:00 uur

Data: 14 november - 23 december 2015

Locatie: MAMA, Witte de Withstraat 29-31

Met bijdragen van:

Charlien Adriaenssens, Henk van der Beek, Maarten Bel, Johan Boer, Gwen van den Bout, Tim Braakman, Saskia Burggraaf, Iris Donkers, Gaia van Egmond, Marianne Hamersma, Katinka van Gorkum, Anna Kolbe, Susan Kooi, Pia Louwerens, Tanja Ritterbex, Marijke de Roover, Machteld Rullens, Mike Moonen, Anan Striker, Toshie Takeuchi, Milan Tilder, Roy Vastenburger, Emma Walch e.a.

Samengesteld door: Nathalie Hartjes and Marloes de Vries

De winterse dagen zijn aangebroken. Koukleumend trekken we onze kragen op, zomersjaaltjes worden ingeruild voor winterse wollen breiwerken en iedereen is al een keer verregend en rillend van de fiets gewaaid. Nog maar een maand en dan is het kerstmis. En dat willen we op gepaste wijze met je vieren.

Speciaal voor deze gelegenheid werpen wij onze raampartij op om vier uitbundige kerststallen te presenteren. Maar geen traditie zonder oorsprong: MAMA's X-MAS CRIB is geïnspireerd op de zeer competitieve traditie van kerststallen in Spanje - de zogeheten *Belenes*. Van begin december tot aan Drie Koningen sieren deze *Belenes* in alle soorten en maten de ruiten van haast elk winkelpand in de stedelijke centra. MAMA ziet het ontbreken van een kerststallentraditie als een groot gemis en wij willen hier graag verandering in brengen!

MAMA's X-MAS CRIB: Welcome to the jingle! zal vanaf kerstavond tot en met zondag 10 januari 2016 schitteren in de raampartij van de showroom. Verschillende kunstenaars uit Rotterdam en daarbuiten werken hieraan mee en zorgen samen voor een opvulling van de kerststal.

Voor meer informatie en persbeeld kunt u contact opnemen met Romée Mulder (romee@showroommama.nl).



"Nephilim relic", Milan Tilder, 2013.

MAMA's X-MAS CRIB: Welcome to the jingle!

Opening: Thursday 24 December 2015, 4 pm

Dates: 24 December 2015 - 10 January 2016

Location: MAMA, Witte de Withstraat 29-31

With contributions by:

Charlien Adriaenssens, Henk van der Beek, Maarten Bel, Johan Boer, Gwen van den Bout, Tim Braakman, Saskia Burggraaf, Iris Donkers, Gaia van Egmond, Marianne Hamersma, Katinka van Gorkum, Anna Kolbe, Susan Kooi, Pia Louwerens, Tanja Ritterbex, Marijke de Roover, Machteld Rullens, Mike Moonen, Anan Striker, Toshie Takeuchi, Milan Tilder, Roy Vastenburger, Emma Walch and others.

Curated by: Nathalie Hartjes and Marloes de Vries

The winter days are here. Shivering we pull our collars up, summer scarves are exchanged for knitwear and each and every one has already at least once been soaked to the bone from the icy rain. Just one more month and it's Christmas. And we like to celebrate the holiday season in a appropriate way with you.

Especially for this occasion we will dedicate our windows to present four exuberant Christmas stables. But there's no tradition without an origin: MAMA's X-MAS CRIB is inspired by the very competitive tradition of nativity scenes as practised in Spain - the so-called *Belenes*. From early December to Epiphany these *Belenes* adorn the windows in all shapes and sizes of nearly every shop in the city centers. MAMA regrets the lack of a similar tradition in our beautiful harbor town and want to take the first step initiating this.

MAMA's X-MAS CRIB: Welcome to the jingle! will shine in the windows of the showroom from Christmas Eve until Sunday 10 January 2016. A large group of artists from Rotterdam and beyond will bring their work together and fill up the stables.

For more information and press images please contact Romée Mulder (romee@showroommama.nl).

